

Beste ouders/verzorgers,

De zomervakantie is alweer voorbij en we zitten nu alweer in week twee van het nieuwe schooljaar. Sommige kinderen moesten even wennen na zes weken thuis geweest te zijn, maar dit gaat per keer weer beter! Ook zijn er een paar nieuwe kindjes die bij ons komen spelen, die zijn jullie vast al tegen gekomen! Welkom!



De komende week staat nog in het teken van het thema: Welkom Puk! Dit is een klein thema waarin we weer aan elkaar kunnen wennen. Dit thema zal maar tot 10 september duren.

Vanaf 17 september gaan we beginnen met het herfstthema: Reuzen en kabouters.

- **Thema 'Reuzen en kabouters'**

In deze nieuwsbrief willen we u informeren over de inhoud van de activiteiten die wij met de kinderen gaan doen. Ook geven wij wat leuke tips en activiteiten die u thuis met uw kinderen kunt doen rondom dit thema.

*Activiteiten op de peuterspeelzaal:*

- De kinderen knutselen wat herfstknutsels.
- De kinderen lezen het verhaal van kabouter Bim
- Memory spelen met woordkaarten



*Leuke activiteiten en tips voor thuis:*

- In de herfst zien we vaak heel veel kleuren buiten in de natuur, rode en witte paddenstoelen komen uit de grond, blaadjes die eerst groen, dan geel/oranje worden en zelfs bruin. Benoem de kleuren spelenderwijs.
- Wandel lekker naar het bos of dergelijke, er is heel veel te zien en te voelen. Blaadjes, Eikels, Kastanjes etc.! Benoem alles wat u ziet. Maak er een leuke speurtocht van...."eens even kijken... waar kunnen we de paddenstoelen vinden, zie jij ze al?" .

Woorden die aan bod komen (en die u thuis kunt herhalen):

<i>de bal</i>	<i>de hand</i>	<i>de hap</i>	<i>de lepel</i>
<i>de slok</i>	<i>de stap</i>	<i>de stippen</i>	<i>de verf</i>
<i>de vingers</i>	<i>de voeten</i>	<i>de vuist</i>	<i>kruipen</i>
<i>optillen</i>	<i>pakken</i>	<i>roeren</i>	<i>stappen</i>
<i>groot</i>	<i>heen en weer</i>	<i>uit</i>	

### Korte mededelingen 😊

- **Opstapje:**

Binnenkort krijgen jullie meer informatie over het Opstapje. Dit jaar zal het Opstapje weer dezelfde invulling gaan krijgen en starten we met jaar twee hiervan. De eerste Tassen met spullen zijn alweer uitgedeeld. Het opstapje is vooral bedoeld voor VVE-kinderen met hun ouders.

- **Afscheid Sarah:**

Onze lieve Collega en superfijne leidster Sarah gaat ons helaas verlaten. Ze heeft een leuke en nieuwe uitdaging gevonden in het onderwijs. Sarah was vanaf het begin bij Olleke Bolleke betrokken en we zullen haar dus enorm gaan missen. Sarah start per oktober in haar nieuwe baan. Dat wordt deze maand nog extra knuffelen en genieten. Sarah, ook per deze weg: Dankjewel voor alles. Je zult enorm gemist worden!!

- **Brengen en ophalen**

Voor zowel ons als de kinderen is het fijn als u het afscheid bij het brengen zo kort mogelijk houdt. Dit is fijn voor de rust op de groep, voor de kinderen die het nog wat lastig vinden en zo kunnen wij op tijd met onze dag starten! Bij het ophalen van u kind willen wij er nog eens op attenderen. Graag NIET aanbellen, wij zullen zorgen dat de deur om 11.55 open is als wij binnen spelen. Voor de rust op de andere groepen is dit erg fijn. Dank u wel 😊



(De Klei pannenkoeken van Tess )