

Nieuwsbrief november 2016

Hallo allemaal!

De periode voor de herfstvakantie hebben we gewerkt aan het thema verkeer.

Elke dag hebben we voorgelezen uit het boekje : Stoeprand STOP! (van Dick Bruna).

Elke keer blijkt maar weer dat herhaling goed is voor de ontwikkeling. De kinderen konden na een aantal weken het boekje wel dromen, en vulden vaak voor ons de woorden in. Wij hoorden ook woorden terug in hun spel. Oversteken, stop, rennen, veilig.... zomaar een aantal woorden uit het boek. Ontzettend leuk om te zien.

Hoe leuk om er ook een lied over te zingen, misschien heeft u het wel gehoord!

Nou de kinderen van Olleke Bolleke konden het heel goed! Uit volle borst werd er elke keer gezongen, wat genoten we met elkaar.

Oversteken, oversteken,

Stoeprand stop! stoeprand stop!

Kijk naar alle kanten, kijk naar alle kanten,

Let goed op! Let goed op!

Benieuwd naar de wijs? Kijk dan even op onze Facebook pagina! Daar zingen we het voor u! We zijn verder druk aan het knutselen geweest, stoplichten, zebrapaden, verkeersvestjes etc.

Tot slot was er nog een informatie ochtend over verkeer, verschillende ouders/verzorgers hebben deze bezocht. Bedankt voor uw komst!



getLoupe.com

De komende weken gaan we werken over de herfst. Het thema heet Reuzen en Kabouters.

Groot en klein zijn begrippen die hier in voorkomen. We zijn al druk aan het lezen over kabouter Bim, u hoort hem vast thuis wel eens voorbij



Sarah



Lisette



Nancy



Joanne



Sandra

komen.

Onderstaande liedjes zijn we aan het oefenen. Misschien vind u het leuk om thuis ook mee te zingen of te oefenen. Hier onder staan ze. U kunt deze liedjes op www.youtube.nl beluisteren.

- *Zie je de kastanjes aan de bomen, zie je alle eikels op het mos!
Nu is het herfst de blaadjes vallen, nu is het herfst in ieder bos.*
- *Op een grote paddenstoel, rood met witte stippen.
Zat kabouter spillenbeen, heen en weer te wippen,
KRAK zei de paddenstoel, met een diepe zucht!
Allebei de beentjes, HOEPLA in de lucht!*



- *Herfst herfst, wat heb je te koop, Honderdduizend bladeren op een hoop!
Zakken vol met wind, Ja mijn kind, ik hoop dat je de herfst aardig vind.*
- *Tikke takke regen, tik tak op het dak.
Tikke takke regen, op de wegen.
Plens, plens, plas plas plas.
Druppeltjes op mijn regenjas.*

We gaan weer veel mooie knutselwerkjes maken zodat de groep er straks weer gezellig bij staat!

We hopen op een leuke en leerzame tijd met elkaar.

Praktische informatie:

Wilt u er aan denken, dat als wij niet buitenspelen bij het ophaalmoment, de deur pas om 12.00u door ons wordt opengedaan? U hoeft dus niet aan te bellen. Zo zijn alle ouders/verzorgers tegelijk binnen en kunnen wij de dag rustig afsluiten.

Groetjes van de leidsters van Olleke Bolleke,
Lisette, Sandra, Nancy en Sarah



Joy
9 september 2013

Keano
11 oktober 2013

Dilyn
31 oktober 2013

Zoë
6 november 2012
Veel plezier op school
Zoë!!